

Tættere på det nordiske eksportmarked

Efter 4 år med teoretisk indsigt i forretningsudvikling og erhvervsøkonomi fra universitet, var dette praktikophold en fin mulighed for at sætte teori i praksis. Jeg søgte stillingen da jeg gerne ville udvide min horisont inden for handel og eksport i norden, samt hjælpe danske virksomheders internationaliseringsprocesser. Jobbeskrivelsen der lød på et tæt samarbejde mellem danske og finske virksomheder og muligheden for at influere eksporten til Finland, var hvad der fangede min interesse og afgjorde mit valg.

Som praktikant fik man trænet sin selvstændighed

Arbejdsopgaverne varierede i form af størrelse, samt kompleksitet, og omfattede bl.a. partnersøgning, sektoranalyser, rapportskrivning, arrangering og afholdelse af markedsbesøg, heriblandt det royale besøg 2018.

Praktikopholdet krævede en masse selvstændighed i udførelsen af disse opgaver, da der ikke forelagde en fast arbejdsplan, hvilket overordnet set var en passende mulighed for at strukturere sin egen arbejdsdag og følge sine egne interesser. Med denne frihed forelå der også en del ansvar og det var derved op til en selv at skabe værdi i arbejdet. Skulle stilheden ramme kontoret, så medførte "fritiden" også en del Ad hoc opgaver, der kunne forekomme i form af alt fra opsætning af møbler i residensen til afsending af invitationer til diverse events.

Skjorter og sutsko

Handelsafdeling var altid omringet af en positiv energi og størrelsen på teamet medbragte et godt flow mellem individuelle og fælles arbejdsopgaver. Kontoret promoverede en "dørene er altid åben" politik og alle tog imod spørgsmål eller indsigelser med en åben tilgang.

Den daglige gang krævede ofte en formel tilgang til både beklædning og kommunikation, men dette var altid udført i selskab med et hyggeligt element og sjove rammer blandt kollegaerne. Hertil kunne det ofte være svært at holde den sunde form, da der tit var lidt til den søde tand i køkkenet, eller en biograftur, hvis muligheden forelå.

Finsk lakrids og mumitrolde..

... Er hvad jeg troede Finland havde at byde på - Det viste sig at der var meget mere. Jovist så er der mumitrolde på hvert et gadehjørne og du finder ikke bedre lakrids end her, men det gør ikke desto mindre Helsinki til en fantastisk by, med mange begivenheder og meget charme. Byen er fyldt med liv og har mange cafeer, restauranter, museer og fede attraktioner der er værd at opleve.

Der er efter min mening muligheder for alle – om man er typen som nyder at gå ture ved havnefronten, vandre i skove, eller helst vil sidde inde med en varm kop kaffe, så er der rig mulighed for det. Herudover, så er Helsinki "kun" en to timers sejltur fra hovedstaden i Estland, hvis man vil ud og opleve lidt mere end den finske kultur. Så i sidste end, hvis man kan holde til et lidt koldere klima (meget koldere, men flot), varme saunaer, lækker kaffe, samt fede kollegaer, så kunne du være den næste praktikant i handelsafdelingen.